

routekaart

PAPAGENO 2025

KUNST OMMETJE

5^e
EDITIE!



PAPAGENO
HUIS
LAREN

Expositie van werken gemaakt door jongeren met autisme



1 uur

30 min.

DE ROUTEKAART IS GRATIS TE DOWNLOADEN
OP WWW.PAPAGENOHUISLAREN.NL/NIEUWS



hele
maand
APRIL

thema:
MIJN
GELUK

- 1 Papageno Huis** | Naarderstraat 77
De plek waar jongeren met autisme wonen en werken. Waar plezier en ontwikkeling het uitgangspunt is.
- 2 Rosa Spier Huis** | Hector Treublaan 97
Een unieke woongemeenschap van wetenschappers en kunstenaars. Regelmatig mooie exposities en voorstellingen te bewonderen.
- 3 Organic food for you** | Naarderstraat 34
Iets wat goed is mag best ontzettend lekker zijn. Geen toegevoegde rommel, 100% puur en vooral lekker.
- 4 Koek & Chocolate** | Naarderstraat 15
Waar chocolade meer is dan chocolade en koek niet slechts een koekje is. Ambacht. Passie. En liefde voor het vak.
- 5 De Larense Boekhandel** | Naarderstraat 9
Papageno Kunstommetje – een uitgelezen kans om de Larense Boekhandel te ontdekken!
- 6 Miller & Canefield lingeriezaak** | Naarderstraat 2
Sinds 1996 een waar begrip op het gebied van luxe lingerie, badmode, prêt-à-porter en nachtmode.
- 7 Poffertjeskraam** | Brink 1251
Sinds 1837 een begrip in Laren, de heerlijkste poffertjes zijn er nu om mee te nemen; lekker voor onderweg!
- 8 Jan Knecht Gallery** | Brink 2
Sinds 1998 is Janknecht Gallery de plek in Laren voor hedendaagse kunst. Met bekend en jong talent is Janknecht een begrip in Nederland.
- 9 Vis Atelier** | De Rijt 2
Van kibbeling tot kaviaar. Restaurant, Marche, Wijnbar & Terras.
- 10 Pockets** | Torenlaan 12
Pockets Laren biedt u alle ingrediënten om uw slaapkamer het comfort te geven waar u zich prettig bij voelt. De slaapspecialist met mensenkennis.
- 11 Petit Clos** | Torenlaan 26
In hartje Laren vindt u de eerste wijnhandel van Petit Clos, de place to be voor persoonlijk advies voor wijn en destillaten.
- 12 Singer Laren** | Oude Drift 1
Singer Laren, wie kent het niet, een begrip als museum en theater. En inspiratie voor de jongeren van het Papageno Huis.

PAPAGENO KUNST OMMETJE 2025

Maak kennis met de kunstenaars van Papageno Huis Laren

Imme

'wat maakt mij gelukkig?' was voor mij erg makkelijk. De kleur geel en papageno! Ik vond het heel erg leuk om hiermee iets te maken.



Monique

Wat mij gelukkig maakt: alles met dansen, creatief zijn en de mensen van Papageno, dat is wat mij gelukkig maakt.



Yana

Ik wist al snel wat mij gelukkig maakt, namelijk lachende/vrolijke mensen. Vandaar dat ik een lachende emoji heb gemaakt.



Wouter

Het thema vind ik breed en persoonlijk. Voor mij dan ook erg makkelijk om te bedenken waar ik gelukkig van word: animatie en eten.



Cor

Ik word heel gelukkig van wilde dieren en omdat het mijn passie is om later er mee te werken. Vandaar dat ik een schilderij over de natuur heb gemaakt.



Nina

Er zijn zoveel dingen die mij gelukkig maken, klein en groot. Dat allemaal combineren op een manier die bij mij past was heel erg leuk om te doen.



Daisy

Ik vond het thema leuk. Ik dacht gelijk aan vriendschap en familie. De handen die elkaar vasthouden beschrijven voor mij vriendschap.



Daniel

Wel lastig om iets te bedenken, maar ik wist al wel dat muziek mij gelukkig maakt. Ik heb een trompet gemaakt omdat ik het een mooi glimmend instrument vind.



Ouassim

Kunst maken met een onderwerp gaat mij goed af. Ik word gelukkig van fietsen.



Marcella

Met veel plezier heb ik kunst gemaakt met als thema Geluk, in het atelier van Papageno



Bas

Al bijna 10 jaar werk ik in het atelier van Papageno. Gelukkig word ik van muziek en een bakkie koffie.



Brechje

Schilderen is mijn grootste uitlaatklep, paarden in de weide is geluk voor mij.



Rick

Het is mooi om te zien hoe kleine, alledaagse dingen mij gelukkig kunnen maken. Het vallen van de bladeren in de herfst geven mij geluk.



Bram

Het is goed om stil te staan bij waar je gelukkig van wordt. Ik ben natuurlijk liever gelukkig dan ongelukkig. Gelukkig ben ik wanneer ik leuke dagen gehad heb, oh en de loterij win natuurlijk :-).



Patrick

Geluk is onbeperkt, geluk kan je in alle dingen zoeken. Gelukkig word ik van creatieve mensen en de vrolijkheid die kunst met zich meebrengt.



Walter

Gelukkig word ik van mijn hond.



Nanne

Na een tijdje heb ik weer geschilderd en dat aan de hand van een puzzel, echt iets voor mij!



Ezra

Kunst maak ik het liefst digitaal, dit werk heb ik laten printen. Ik ben er erg trots op.



Martin

Met veel plezier werk ik in het atelier van Papageno.



Samenwerk

Geluk is vooral plezier, met jongeren van Papageno hebben we deze werken samen gemaakt in de tuin. Spetter geluk



ALLE KUNSTWERKEN ZIJN TE KOOP.
30% VAN DE OPBRENGST GAAT RECHTSTREEKS
NAAR DE KUNSTENAARS. HET RESTANT BEDRAG
WORDT BESTEED AAN NIEUWE MATERIALEN.

Scan de QR code om alle kunstwerken inclusief afmetingen en prijzen te zien in de webshop. Of ga naar papagenohuislaren.nl/shop
Vragen? Bel 035 538 80 91

